



20 DECEMBER 2024



Nieuwsbrief

Obs van Maasdijkschool
Van Beyma thoe Kingmaweg 1
8441 CP HEERENVEEN
Tel: 0513 653721
(Ook voor ziekmeldingen buiten
schooltijden)

Email:
vanmaasdijkschool@ambion.nl

Website:
www.vanmaasdijkschool.nl

Facebook:
www.facebook.com/OBSVMS



A night to remember...

Wat een bijzondere avond op de Van Maasdijkschool! Alle kinderen waren prachtig gekleed naar de verschillende sfeervolle restaurants op onze school gegaan. De koks (m/v) hadden uitmuntend werk verricht met de bereiding van de mooiste en lekkerste gerechten! Onze gasten hebben werkelijk genoten van deze culinaire hoogstandjes in het bijzijn van het knisperende

haardvuur. Tevens werden ze verrast met een bezoek van de kerstman die gewillig op de foto ging met iedereen die dat maar wilde! Volgens de kerstman was dit een van de mooiste kerstvieringen die hij ooit had meegemaakt en hier was geen speld tussen te krijgen! Terwijl de kinderen aan het diner waren begonnen, gingen de ouders naar de Vleugel waar onze ouderraad voor een hapje en drankje hadden gezorgd. Het was een gezellige samenzijn die volgens velen veel te kort duurde en dat dit nog eens dunnetjes zou moeten worden overgedaan. En zo werd het een avond om nooit te vergeten voor jong en oud! Dank aan de ouderraad voor de geweldige organisatie!







KLEUTERS VIEREN KERST



Kerst op de van Maasdijschool betekent dat er na de periode van Sinterklaas allerlei activiteiten in het teken van kerst staan. Uiteraard veel creatieve opdrachten maar ook veel leerzame activiteiten. En dit allemaal in een prachtige versierde school (dank aan de versiercommissie!). Ook de lokalen zijn helemaal in kerstsfeer. Het geeft ons de laatste weken van 2024 allen een lekker gevoel. In deze nieuwsbrief zullen jullie vooral veel fotomateriaal aantreffen om een indruk te geven hoe wij met de kinderen deze weken beleven. En natuurlijk is het kerstdiner de kers op de taart. Dit blijft een bijzondere gebeurtenis. Geniet nog even na van de foto's!







Uit het archief

De Van Maasdijsk is een oude school. Al meer dan 100 jaar wordt er op deze locatie lesgegeven. Eerst als de 'openbare lagere school aan de Thialfweg' en later als Obs van Maasdijschool. En wat is nou leuker dan zo nu en dan even een blik werpen in hoe het er vroeger aan toe ging. Deze keer met de feestdagen die eraan zitten te komen een blik op kerstvieringen.

Een kerstviering zoals die nu gebruikelijk is met het opzetten kerstbomen in de klassen, kerstdiners ene foute kerstruindag is echt van de laatste jaren. Het vieren van kerst was lange tijd geen issue op school. Het sinterklaasfeest en het bloemetjesfeest (daarover een andere keer) waren lange tijd grote festiviteiten op school. Niet echt verwonderlijk vanwege de openbare inslag van onze school.

Dat veranderde gedurende de jaren '70 toen in de verslagen voor het eerst iets werd vermeld over kerstviering. Op de laatste dag voor de kerstvakantie werd er door iedere klas een stukje opgevoerd van 10 minuten. De viering was in de gymzaal waar ook een kerstboom kwam en in de vensterbanken werden kaarsen gezet. Of er ook kerstliedjes gezongen zouden worden daar waren de meningen over verdeeld. Het is niet duidelijk of deze al dan niet zijn gezongen.



Zo wordt een begin gemaakt van de kerstraditie op school. Langzaam maar wordt het uitgebreid. In 1982 worden er al 2 kerstbomen besteld en wordt met chocolademelk, snoep en kerstboomversieren de kerstfeer in school gehaald.



Aan het eind van de jaren 80 wordt wat nog weer wat meer gedaan met aankleding van de klassen. De lokalen en aanverwante ruimtes worden feestelijke aangekleed. Iedereen was akkoord. Dat kan ook omdat al eerder besloten was om wat meer kerstpullen aan te schaffen. Tot die tijd werd de kerstvierversing voornamelijk gehuurd.



Op een gegeven moment worden er meer en meer kerstbomen de school binnengehaald, waarbij moet worden opgemerkt dat er 5 kleine bomen werden besteld en 1 hele grote boom.



De eerste vermelding van een kerstdiner komt uit de jaren '90. Waarbij als we goed kijken sommige zaken nog zijn zoals ze toen ook bedacht waren, zelf bestek en borden etc. meenemen voorzien van een naam



Old school bonnetje met keurig voor de administratie aangegeven waar het voor is. Datum, december 1984. (Dat staat dan niet op de bon maar wel in het kasboek).

Onze archivaris Dirk-Jan Muntendam is maar eens gedoken in de historie van het kerstfeest op de van Maasdijschool. Hiernaast kunnen jullie lezen over hoe alles zo'n beetje is ontstaan. Veel historisch leesplezier!



Groep 8 bezoekt musical Het Mysterie van Winterswâld!

Cultuur is belangrijk voor onze samenleving en dus ook voor onze kinderen. En wat is het dan leuk en bijzonder om naar het fraaie Posthuis Theater te gaan met de klas. En als dan ook nog een klasgenoot, Lotte, meedoet aan een prachtige musical dan is het feest helemaal compleet. Groep 8 heeft genoten van het optreden van Lotte!

Deze familiemusical is een echte aanrader en mochten jullie deze willen bekijken dan kan dat nog tot en met 27 december. Kaarten kunnen worden besteld via posthuistheater.nl.







Kerststerren stralen tijdens de kerststerrenshow!

De allerlaatste activiteit van 2024 is de traditionele kerststerrenshow. Een ochtend vol spetterende optredens van alle groepen van de school. Nog even lekker los gaan voordat de vakantie begint! Het publiek genoot met volle teugen!





Groep 8 zorgt voor een
schone buurt!



Groep 8 heeft ervoor
gezorgd dat de buurt
weer netjes is met de
feestdagen! Ze vonden
zelfs een airfryer in de
bosjes. Helaas waren de
bitterballen al koud...
Dank groep 8!



PIC•COLLAGE



GROEP 5 IN DE BIBLIOTHEEK!

PIC•COLLAGE

Kinderen van groep 3 en 4 bezoeken de bibliotheek in Heerenveen!
Wat is dat toch leuk, zo'n bibliotheek. Tijdens een speurtocht maken de kinderen kennis met allerlei mooie boeken waarover van alles wordt verteld door juf Jildau. Lezen is hartstikke leuk en leerzaam. Dat gaat prima samen. En het mooie is dat de bibliotheek op loopafstand is. Dank aan onze hulpouders!



GROEP 4 IN DE BIBLIOTHEEK!



PIC•COLLAGE



Groep 8 onderzoekt!

In het kader van water technologie hebben de kinderen allerlei proeven gedaan met water. Zij hebben zij geleerd wat er allemaal moet gebeuren om water drinkbaar te maken. En dat is nog best bewerkelijk... Dit was de laatste les van een cyclus van drie. Leren door onderzoek. Beter kan haast niet.



Voorkomen is beter dan genezen...

Wat doet gamen met jouw brein? Wat doen online prikkels met jou? En hoe werkt het puberbrein? Dit zijn allemaal belangrijke vragen voor kinderen van groep 8. Als je van tevoren al weet hoe bepaalde dingen werken, kan je er later ook beter mee omgaan.

Ook belangrijk is wat je weet van het andere geslacht. De jongens en meiden van groep 8 kunnen prima overleggen wat het verschil is en hoe je elkaar beter kunt begrijpen!

